

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE VIKINGS KOMEN!

IN het noorden van Europa, in Denemarken, Zweden en Noorwegen of de Scandinavische landen, woonden de « Mannen van het Noorden » of Noormannen. Op zekere dag vonden ze dat hun land te eng werd en ze trokken er op uit om de wereld te veroveren. Zij kwamen niet over land, maar over zee met hun slanke, snelle snekken met rijkversierde boeg en brede zeilen. Zij waren ervaren zeelui en vandaar ook hun naam « koningen van de zee » of Vikings (ook Wikings).



1. - ZE WAREN OVERAL

HET was in de IX^e eeuw dat de Noormannen naar Europa afzakten. Ze zeilden langsheen de kusten en voeren de stromen en rivieren op tot diep in het binnenland. Ze organiseerden plundertochten in Engeland, Frankrijk, Germanië, Spanje, Italië, Rusland, Azië, Afrika, IJsland, Groenland en zelfs in Amerika. Met één woord : zij waren overal. En waar zij opdoken, was het niet pluis...



2. - DE VESTING VAN LOVEN

DE Vikings drongen onze gewesten binnen langs de Schelde, de Rupel en de Dijle. Zij bouwden een versterkte vesting op de plaats die « Loven », Leuven, heette en vandaar zwermden zij in heel Lotharingen uit, belust op harde gevechten en rijke buit. Boudewijn met de IJzeren Arm, graaf van Vlaanderen, verdedigde zijn bezit hardnekkig en ten slotte kwam Arnulf van Karinthië, koning van Germanië, kleinzoon van Lodewijk de Duitser, te hulp. Hij viel op 1 september 891 de vesting van Loven aan en overwon de Noormannen na een verwoede strijd. De Vikings bliezen de afdocht maar veel puinen bleven achter...

3. - ZIJ BELEGERDEN PARIJS

VIER keren belegerden de Noormannen Parijs, toen nog maar klein, en de vierde belegering duurde meer dan een jaar. In 886 kwam Karel de Dikke de belegerden te hulp. In plaats echter van de strijd aan te binden tegen de Vikings, betaalde hij hen 700 zilveren ponden en leverde hen Bourgondië uit. Deze zet op het schaakbord bleek niet zo gelukkig, want het kostte hem zijn kroon. De Vikings echter vaarden er wel bij, want in 911 was de Karolinger, Karel de Eenvoudige, verplicht hen heel het gebied van de Neder-Seine af te staan. Deze gouw werd Normandië, naam afgeleid van Noorman.



4. - VIER KRONEN

DE Denen vielen Engeland binnen, maar werden teruggeroepen door Alfred de Grote, koning van Wessex, die zijn hele leven tegen de Vikings streed. Deze laatsten gaven het niet op, telkens kwamen zij terug en ten slotte gelukte hun opzet. Knoet (of Kanoet) reeds koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden, kon ook de kroon van Engeland op het hoofd zetten. Hij werd Knoet de Grote. Pas Edward de Belijder kon in 1043 het gezag van de Angel-Saksers herstellen.



5. - ITALIE EN SICILIE

IN de IX^e eeuw reeds doken de Noormannen in Italië op. Hun chef, Hastings, belegerde het stadje Luna, maar raakte er niet in. Ten slotte gaf hij de bisschop van Luna deze boodschap : « Hastings bekeerde zich vooraleer hij stierf. Begraaf hem in je kerk ». De bisschop stemde toe. Nauwelijks was de dode in de kerk of hij stond op, doodde de bisschop en nam de stad in. In de XI^e eeuw stichtte de Viking, Roberd Guiscard, het koninkrijk Sicilië. Men noemt hem de grondlegger van het Italiaans rijk van de Noormannen.